



# *Landelijk Brabant*



*van 27 juli tot en met 3 augustus 2018*

Ons vakantieadres *De Lummel* in Langenboom



Wat hebben we het leuk gehad met elkaar!



Jan



Anneloes



Joke



Tonnie



Wieneke



Rob



Anny



Betsy



Chantal



Ellen



Frank

## Vrijdag 27 juli 2018

Het is snikheet, maar goedgehumt vertrekken Anny en Frank samen met Wieneke en Jan naar Veenendaal om Anneloes op te halen. Ellen is al vooruitgegaan om koffie en thee te zetten. Als Anneloes de bus instapt, komt de stemming er helemaal goed in. Een uurtje later komen we in Langenboom aan waar niet veel daarna ook Rob en de dames uit Rooi, Tonnie en Joke, aankomen. Tijd voor een bak koffie en een kop thee.



En na de boodschappen zijn we toe aan het eten: na de heerlijke soep verschillende lekkere salades en natuurlijk ook een toetje. Ellen en Anny krijgen goede hulp.



En op de eerste avond blijft het nog lang gezellig. De groep kan het gelijk heel goed vinden met elkaar. En ... hoe leuk is dat: we krijgen allemaal een klein cadeautje van Wieneke. Intussen geniet Rob van zijn advocaatje met slagroom.



Er wordt ook nog een spelletje gedaan. Mens-erger-je-niet is favoriet!



**Zaterdag 28 juli 2018**

Het is een beetje bewolkt en het heeft ook wat geregend. Maar niet getreurd, we gaan de geitjes van *De Lummel* voeren.



Anneloes, Tonnie en Wieneke besluiten om met Frank naar De Kuilen te wandelen. Er komen nog steeds wolken voorbij en daardoor is het strandpaviljoen helaas gesloten en gaat de beloofde traktatie niet door. Dan maar weer na een korte pauze terug naar De Lummel.



En dan hebben we zin in een terrasje in het schilderachtige Grave. Al gauw vinden we een plekje bij café De Gouden Leeuw. Zo'n versnapering gaat er goed in!





En teruggekomen uit Grave eten we groentesoep en smullen we lekker van de pannenkoeken van Ellen waarvan er nog heel veel overblijven voor de volgende dag. Wat waren die lekker, zeg!



We kunnen elke avond buiten zitten en ook de rokers komen helemaal aan hun trekken.





## Zondag 29 juli 2018

Elke dag hebben we een uitgebreid ontbijt dat we ons goed laten smaken. En verder doet iedereen daarna zo'n beetje z'n eigen ding.



Voordat we naar het Boerenbondsmuseum vertrekken, gaan de dames zich mooi maken. Er worden maskertjes gemaakt en de nagels worden in fraaie kleuren gelakt.



Na de overgebleven pannenkoeken zijn we klaar voor vertrek naar het museum in Gemert.



Wat een leuk museum is dat! En deze middag speelt er ook nog eens een orkest de vrolijkste deuntjes. Hieronder een korte indruk van wat er allemaal te beleven valt.



Een groepsfoto voor *De goede moordenaar* waar we een rondrit rondom Gemert maken.



Tonnie houdt erg van dansen, zoals je hier kunt zien.



Verder doen we een Oud-Hollands spelletje en kijken we nog wat rond.



Na een paar uur in dit leuke museum doorgebracht te hebben rijden we naar Escharen waar we uit eten gaan in *De Brouwketel*. Ieder kiest zijn eigen voorgerecht en hoofdgerecht en een paar drankjes maken het compleet.



We kijken terug op een geslaagde dag!



## Maandag 30 juli 2018

Gisterenavond is Ellen vertrokken. Ze wordt vanmorgen opgevolgd door Chantal. Na het ontbijt wordt eerst weer het kleinvee gevoerd. Daar hebben we tijd genoeg voor, want voordat we een tripje gaan maken, gaat Wieneke eerst met Chantal naar de dorpsdokter.



Vanmiddag willen we na een broodje uit het vuistje in Ravenstein een terrasje pakken. Ravenstein is een leuk stadje, maar alle horeca is helaas dicht. Dus vervolgen we ons tochtje verder langs de Maas richting Oss. We geven de moed al bijna op, als we een leuk cafeetje aan de oevers van de Maas tegenkomen: *Bierhuis De Drie Sterren*. Bij een temperatuur boven dertig graden gaat een koele versnapering er wel in! De bitterballen trouwens ook.



Vanuit het café hebben we vanzelfsprekend ook oog voor de prachtige natuur!





En na ons tochtje hebben we wel weer trek. Vanavond eten we champignonsoep, macaroni en als toetje verschillende soorten vla, yoghurt en kwark.



En daarna zitten we weer lekker buiten, we amuseren ons met raadspelletjes, we luisteren naar Wim Sonneveld en Toon Hermans en we zingen er lustig op los.



## Dinsdag 31 juli 2018

De ochtend van dinsdag de 31ste juli is lekker rustig en begint natuurlijk weer met een heerlijk ontbijt.



Omdat de lift van de bus kapot is, moet die eerst gerepareerd worden voordat we naar Uden vertrekken om te gaan winkelen. Onderwijl lunchen we lekker met de voortreffelijke macaroni van gisteren. Heerlijk!



Zo, de bus is gerepareerd. We gaan naar Uden voor inkopen.



En voor een traktatie: een ijsje van de Hema.



Chantal zie je hier niet. Zij heeft natuurlijk ook een ijsje, maar zij is hier is fotograaf. Dus ...



Alsof het niet op kan, wandelen we na deze opfrisser rustig naar een volgend terrasje, dat 't *Stulpke* heet.





Een 's avonds zitten we weer lekker aan de soep, deze keer courgettesoep. Daarna eten we krieltjes, boontjes, salade en hamburgers.



's Avonds lijkt het wel feest: Tonnie trakteert op taart!



Woensdag 1 augustus 2018

Ook deze morgen staat er weer een uitgebreid ontbijt op tafel.



Vandaag gaan we naar ZooParc in Overloon. We zien daar pinguïns, dromedarissen, emoës, capibara's en allerlei aapjes. En nog veel meer.



De tijd vliegt voorbij en al gauw hebben we weer trek, dus zoeken we een plekje in het restaurant.



Na de lunch brengen we een bezoek aan de geitenweide en zien we nog schildpadden, poolvossen en ooievaars.



Moe, maar heel tevreden gaan we weer op huis aan. Want daar wachten de courgettesoep en de snacks op ons. We smullen lekker van de patat, de frikandellen en de kroketten. En we hebben intussen een gast gekregen: Natasha, ook reisbegeleidster bij Tendens Vakanties en ook nog eens de vrouw van Frank.



En 's avonds zitten we weer heel relaxed bij elkaar onder het genot van de traktatie die Natasha had meegebracht.



## Donderdag 2 augustus 2018

Vanmorgen gaat Chantal ons verlaten, maar gelukkig komt Betsy ons een dag gezelschap houden. Bij het ontbijt is ze al present zoals je hier kunt zien.



Ook vandaag is het weer prachtig weer, dus een boottocht over de Maas lijkt ons een goed idee. Hadden we de rivier al vanaf de dijk bij Grave en Ravenstein gezien, vandaag gaan we óp het water genieten. We zitten lekker op het achterdek van het schip met de mooie naam *Filia Mosae* oftewel dochter van de Maas.



Het is erg heet en daarom krijgen we paraplu's tegen de felle zon aangereikt.



Op het water is het een drukte van belang, want bij dit mooie weer zoekt iedereen natuurlijk verkoeling! En sommigen van ons zochten het op het onderdek.



Je kunt verkoeling zoeken op het water, maar natuurlijk ook op een terrasje. Dat doen we dan ook en wel bij *La belle Meuse* (de mooie Maas).



Weer terug naar huis, even bijkomen en op de laatste avond gaan we naar Grave, naar eetcafé *Lepoutre* (de balk, zo leert ons de eigenares) voor overheerlijke soep, schnitzel, saté en ijs!



We hebben nog een vrolijke avond op ons terras waar we gelukkig de hele week van 's morgens vroeg tot 's avonds gezellig konden kletsen en spelletjes doen. Maar we zitten deze week niet alleen op het terras, ook de fraaie tuin van *De Lummel* mag er zijn. En die is mooi genoeg om er eens goed voor te gaan zitten!



En dan ... helaas, moeten de koffers worden ingepakt en zoeken we voor de laatste keer ons bed op. Welterusten!





## Vrijdag 3 augustus 2018

Het is tijd om te vertrekken en om afscheid te nemen, maar voordat het zo ver is hieronder nog een paar foto's van deze geweldige vakantie.









Groetjes van Anny, Betsy, Chantal, Ellen en Frank!

Arnhem augustus 2018



Eindredactie